

יהי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



הסיד בהזינת



שליח רבותינו נשיאנו הגה"ח השליח 'איש החינוך' שליח כ"ק אדמו"ר מהורוי"צ לחומני',
 הרב ולמן טובי' הכהן אפיקסקי השליח והרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישוונב



פתח ואמר

יום השנה של איש החינוך הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי השליח ורבה הראשי של מולדובה ובירתה קישינב, מייסד ומנהל חב"ד ליובאוויטש מולדובה, המארא דאתרא דקהילות קודש הקהילות היהודיות קישינב וברחבי מולדובה.

כמזכרת מוגשת חוברת מיוחדת זו - 'חסיד בחזית' - ובה מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, הרב הראשי למדינה ומקים ומחייה יהדות מולדובה ובסרבי'.

ביום ששי כ"ט סיון ה'תשע"ד, כאשר היה הרב אבליסקי בבית הרפואה לקראת ניתוח וטיפול רפואי, הרופאים הודיעו כי אין ביכולתם להבטיח שיצליח להתעורר מן התרדמה. הרב אבעלסקי ביקש להתייעץ עם הרבי באמצעות האגרות קודש', וכך כשספר אגרות הקודש בידיו.

הרב אבליסקי, 'הכהן הגדול מאחיו' הלך לעולמו בערב שבת אחר חצות - ש'סיון יפה לה', ביום ששי ערב שבת קודש פרשת חוקת וז'ידום אהרון'. זאת אחרי עשרות שנים של מסירות לרבי, למבצעיו ולבשורת הגאולה, ביסוס מוסדותיו בארץ הקודש, ובמדינות חבר העמים.

שליחויות רבות ורב גווניות ביצע השליח הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"ע ורב פעלים, מסור בלב ונפש לבשורת הגואל והגאולה מוה"ר זלמן טוביה ע"ה אבעלסקי בן הרה"ח הרה"ח שמריהו שו"ב ע"ה הכהן, מתלמידי ישיבת תורת"ל ברוסי' ובפאקינג, שליחו החשאי של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ למדינת רומניה - "מקום סכנה ומיצר". מחנך ומשפיע, חבר הנהלת רשת "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" וממקימיה, חבר הנהלת צעירי חב"ד, חבר פעיל בארגון 'יד לאחים', מראשוני מפיצי זהותו של משיח - כ"ק אדמו"ר שליט"א, מייסד ומנהל בית ספר חב"ד בקרית גת, פעל רבות בעיר קרית גת להקמת המוסדות ושימש כרב ומשפיע בית כנסת חב"ד, נתמנה ע"י כ"ק אד"ש ל"בעל הבית" על מדינת רומניה בשמח"ת ה'תשל"א, זכה וכ"ק אד"ש אמר לו "בענטש אידן [=תברך יהודים] ואני אברכם" ובכך זה בייך עשרות אלפי יהודים, חסיד פעיל ומפעיל רבים בהפצת המעיינות חוצה בשיעורי תורה וחסידות בקיבוצים ישובים וערים, פעילות ענפה ללא לאות להפצת בשורת הגאולה משך כל ימי חייו, שליח הרבי ורבה הראשי של מולדובה ובירתה קישינב חינוך והעמיד דור ישרים מבורך המשכימים בדרכו ובחינוכו המסור, בנים ובני בנים העוסקים בשליחות היחידה להכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו - הרבי מליובאוויטש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

דבר מלך

"... עם היותו מאורע פרטי אצל יחיד מישראל, הרי... מדובר אודות חסיד ומקושר לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ששלחו ומסר על ידו הקמת וניהול מוסדות של הפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה, ובמילוי שליחותו זו היתה התעסקותו כל משך ימי חייו עד ליומו האחרון... בודאי שיש בזה לימוד והוראה, "והחי יתן אל לבו", ובפרט בקשר להמשך עבודת השליחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לכל דורו בהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה.

"... לכל לראש - שגם לאחרי פטירתו צריך להיות המשך קיום והרחבת המוסדות (שעסק בהם בשליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז, באופן של תוספת והידוש החיות - "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים")... בפרט על ידי בני ביתו ומשפחתו שיחיו, "זרעו" כפשוטו, "זרעו בחיים", מתוך הוספה בכל עניני חיים, ברוחניות ובגשמיות, נשמה בריאה בגוף בריא לאויוש"ט.

ועוד ועיקר - שהמאורע ד"מת בערב שבת" מהוה "סימן יפה" (אם עדיין יש צורך ב"סימנים") שכבר

נגמרה ונשלמה עבודת השליחות דברור וזיכוכ עניני החול... ובאים כולם יחד, ביחד עם הבתי כנסיות ובתי מעשים טובים (כולל מוסדות הנזכרים לעיל כפשוטו) שבחוץ לארץ, לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש ולבית המקדש השלישי (והמשולש) תיכף ומיד ממש..."

(דבר מלכות' שיחת שבת פרשת וארא, כ"ח טבת תשנ"ב)

"והחי יתן אל ליבו", בימים אלו נאספים סיפורים על פועלו הרב של השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, איש חי רב פעלים, כל מי שתח"י סיפורים, תמונות, ומסמכים ועוד, מתבקש בכל לשון של בקשה לשלחם למייל: brzta770@gmail.com, על מנת שיקובצו יחד למאגד מפואר ומהודר.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

'אלה תולדות חייו'

'חסיד בחזית' - מקבץ מקורות חייו של השליח הגאון החסיד איש החינוך המשפיע הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קשינב, מייסד ומנהל חב"ד ליובאוויטש מולדובה, המארא דאתרא דק"ק קשינב ומולדובה.

ילדותו - בברית המועצות



בילדותו התחנך בדרכי התורה והחסידות זאת למרות הדיכוי הקומוניסטי שהקשה על חיי תורה ומצוות. זקנו, הרב ישעיה זושא שוב ("הבּוידער רב" ובאותה תקופה כיהן הרב של בית הכנסת חב"ד "מרינא רושיצ'א" במוסקבה והרב הראשי לברית המועצות). הסבא כתב על נכדו הרב זלמן אבעלסקי: 'נער בעל כשרונות מופלאים'.

רבות השקיעו בחינוכו הוריו במסירות נפש אביו המשפיע בתומכי תמימים הרה"ח שו"ב הרב שמריהו הכהן אבעלסקי עם אמו הצדקת מרת נחמה רחל לבית שוב, בצל הסב הגדול שלמדו ממנו לימוד התורה גאונות וחסידות כאחד. גם בשנות המלחמה נדדו ממקום למקום ושמרו על קלה כבחמורה זאת בתנאים הקשים ביותר.



אביו הרה"ח שמריהו אבעלסקי



סביו הרב הראשי לברית המועצות

מספר שנים גדל והתחנך עם אחיו אצל סבו הרב שוב, ממנו למד תורה ויראת השם וראה ניסים ונפלאות שחולל.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ברח עם המשפחה לעבר אוזבקיסטאן שם ריכז פליטים ומחלות ולדאבון לב נפטר אבי המשפחה ר' שמריהו הי"ד.

בישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש



בשנים הבאות למד בישיבות תומכי תמימים מחתרניות בברית המועצות. בתום המלחמה, יחד עם רבים מחסידי חב"ד, יצא מרוסיה הסובייטית והיה חלק פעיל בחילוץ החסידים מציפורני הקומוניזם המאיים, כשהדבר כרוך היה בסכנת נפשות מוחשית.

המשיך במחנה העקורים בפוקינג גרמניה שם למד בישיבת 'תומכי תמימים' שהוקמה באותם ימים. בשונה מכל החסידים שהמשיכו משם למדינות רווחה, הרב זלמן הכהן אבעלסקי נכונה שליחות מורכבת ברומניה, כשאדמו"ר מהוריי"צ בחר בו מתוך רשימה של עשרה תלמידים לצאת לשליחות זאת.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב



בשליחות אדמו"ר מהוריי"צ ברומניה - מקום סכנה ומיצר

בישיבה בפוקינג קיבל את הוראה מאדמו"ר מהוריי"צ לצאת לרומניה בשליחות סודית ביותר במטרה לסייע משם ביציאתם של יהודי רוסיה. שליחות זו הייתה כרוכה בסיכון רב והרבה מאד מסירות נפש, בתנאים הקשים ביותר של רוסיה הסטאליניסטית. זמן רב חיפשו אחריו, ורק בחסדי השי"ת יצא בריא ושלם מתוך לוע הארי.



בהגיעם לארץ הקודש

משפיע ומסייע ב'חצר סקולען'

בשליחותו ברומניה, ניהל אף את בית הילדים של סקולען בתקופות הקשות תקופת המאסר של הסקולנער רב, והביא רבים מהם להתקשרות לנשיא הדור, כל פעולה קשה הטיל האדמו"ר מסקולען על 'ר' זלמן דער ליובאוויטשער", כגון אפיית מצות לכל היהודים וילדי בית היתומים, ניקוי ספריית האדמו"ר לקראת חג הפסח, ועוד. ידע האדמו"ר כי כל פעולה 'ר' זלמן דער ליובאוויטשער", יבצע אותה על הצד הטוב ביותר, בנוסף להפצת היהדות והחסידות ושליחויות חשאיות מורכבות ומסוכנות שביצע הרב זלמן אבעלסקי במקום.

המלמד של בן האדמו"ר מסקולען - (זקן האדמו"רים בחסידויות הכלליות).



עם בנו של האדמו"ר רבי ישראל אברהם פרטיגול, ישב ולימדו גמרא ומפרשי', השקיע בנער הצעיר רבות כבקשת אביו האדמו"ר, עם בנו למד כחברותא לצד התעסקותם יחד בהצלת אחינו בני ישראל. לימים בנו וממלא מקומו של אביו באדמו"רות של חסידות סקולען וידיד חב"ד. "בודאי ידוע לכם על דבר הקשר שהיה בין ליובאוויטש וסקולן בפעולות שנעשו במדינה ההיא". אמר לו אדמו"ר שליט"א, כי פעולות ליובאוויטש במדינה ההיא, רומניה הקומוניסטית פעל שם בשליחות אדמו"ר מהוריי"צ השליח הרב זלמן אבעלסקי, יחד עם האדמו"ר מסקולען, שליחות אותה ייקר

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב



הרבי וחיבב עד למאור.

בשנת תשע"א, ביקור ידידו האדמו"ר במולדובה נרשם כ'ביקור היסטורי' של 'סגירת מעגל', האדמו"ר ביקר במוסדות חב"ד בעיר והתוועד עם שליח הרבי והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב, הרב זלמן הכהן אבעלסקי, בשרשת הביקורים המיוחדת הציג השליח את נכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב לאדמו"ר, לבניו, חתניו, ונכדיו, ואמר להם הנה הנכד שלי, הוא השליח של הרבי כאן בקשינב ובכל מולדובה. יצויין ש'סקולען' היא עיר במולדובה, שם קבור 'הרב מסקולען', סבו של האדמו"ר, נסעו לשם לתפילה מיוחדת כסגירת מעגל של ממש.

הרב זלמן אבעלסקי מצייל את האדמו"ר מסקולען

כשהרב פורטיגול נאסר ברומניה, החסיד השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, דיווח על כך לרבי והרבי פעל למען הצלתו. הרבי הפעיל את חסידיו וקשריו, ושלח את הרב אליעזר סילבר לושינגטון כדי לדאוג לשחרורו. תחילה סירב הרב סילבר באומרו שרבים ניסו ולא הצליחו, אך בפועל הסכים לבקשת הרבי ובדרך פלא פגש פקיד שהכיר ממקום מגוריו. הוא כתב לממונים עליו שידאגו לשחרר את האדמו"ר מסקולן שבמאסר ברומניה. השגרירות בארצות הברית שלחה מכתב רשמי לרומניה והיה זה באותו עיתוי שממשלת רומניה ביקשה לשלוח שגריר רומני חדש לארצות הברית. ממשלת רומניה ראתה את בקשת השחרור כתנאי לאישור השגריר החדש והורתה לשחרר את האדמו"ר.

מסכת קשרים מלאה ביצעה הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, עם הגורמים והשלטונות במקום, ואף חתם את שמו בשם האדמו"ר וזכו לאישור המיחל מרומניה הקומוניסטית אודות לברכתו של הרבי ולמאמציו של שליחו הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי.

ממשפחות מקימי הישוב החב"די - כפר חב"ד

בשנת ה'תשי"א עלה לארץ הקודש. בהזדמנות זו הודיע הרבי לאגודת חסידי חב"ד מה היתה דעתו של אדמו"ר הריי"צ על הפעילות החשאית ברומניה, בה פעל בלהט הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי: "ידוע ידעתי עד כמה חיבב נשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, את עבודתו המסורה של הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקן ורב פעלים וכו' מו"ה זלמן טובי' שי' בעת היותו במקום סכנה ומיצר" [אגרות קודש ח"ד אגרת תתפז].

משפחת הגה"ח הרב זלמן ורעייתו מרת לאה תבדלחט"א לבית הורביץ, ממשפחות מקימי הישוב החב"די בכפר חב"ד, הרב זלמן אבעלסקי ביקש ותבע מתושבי הכפר להתקשר לרבי ללא לאות וללא פשרות, על אף גילו הצעיר, ראו בו זקני אנ"ש דמות ומודל לחיקוי של חסיד נאמן מסור ומקושר, בבית הכנסת בית מנחם, השפיע רבות. ושימש לא אחת כחזן ב'מים הנוראים' על הצד הטוב ביותר, ויתר שלל תפקידים כל מטלה שלא היה מי שיעשה ראו בכך זקני החסידים כתובות של חסיד מסור בעל קבלת עול נדירה ומיוחדת.

את כל מלאכת כתיבת הסת"ם, יצור 'בתיים' לתפילין ידע במקצועיות רבה השליח הרב זלמן אבעלסקי, בהגיעו לכפר ביקשו לפתוח מפעל תפילין, על מנת לספק לאנ"ש ולארץ ישראל בכלל תפילין מהודרות, זקני החסידים אף היטיבו לשכנע שזהו מקור לפרנסה טוב, הרב אבעלסקי את הרבי שאל האם לעסוק בכך או בחינוך, מענה הרבי היה לעסוק בחינוך. את שליחותו זו ביצע השליח כל ימי חייו במיטב האפשרי בשליחותו הרבות.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב

למעלה מעשור בכפר החב"ד, שזה עתה קם ונבנה בהם בית משפחת אבעלסקי פתוח לרווחה, לעשרות אורחים, תמימים, ועוד שלימים יצאו אלו כגדולי המשפעים, אשר התוועדו טעמו ממעדני הרבנית, והרימו כוסיות 'לחיים' באיחולים לבבנים.

מראשוני מפיצי בשורת הגאולה



בי' שבט ה'תשי"א לאחר שהגיע המאמר הראשון של הרבי "באתי לגני", לארה"ק, בכפר חב"ד הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הבין מיד למה שואף הרבי, לפעילות שתביא גאולה בפועל. הבנתי שאת הגאולה הזאת יביא הרבי, הלא הוא המלך המשיח, ואת זה התחלתי לפרסם כבר אז.

לימים הסביר הרב זלמן אבעלסקי: "כל מי שמעיין באותו מאמר ראשוני, רואה שהרבי מדבר על כך שהשליחות שלנו בפועל היא להוריד את השכינה משבעה הרקיעים עד למטה, כפי שהיה אצל שבעת הצדיקים עד משה רבינו. והרבי ממשיך כי אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא, ובסיום הגלות האם אפשר היה לפרש פירוש אחר לדברים הללו!?"

כך גם לאורך כל ימי שליחויות חייו התוססים, במהלך מסכת שליחויותיו הרבות, דיבר, עודד, פרסם, והרצה באירועי ענק בארץ הקודש וברחבי תבל, להפיץ לכל את בשורת הגאולה ונבואת המלך, בחתימתו על פסק הדין על הרבי שהוא מלך המשיח היה זה מעמד מיוחד אצלו.

יוזם ומייסד אירועי והתוועדויות י"א ניסן

ביום הבהיר י"א ניסן שנת ה'תשי"ב, ארגן לראשונה התוועדות בכפר חב"ד לכבוד יום הולדתו של הרבי. באותם ימים עדיין לא ציינו את היום הזה. קודם לכן כתב הרב זלמן הכהן אבעלסקי על כך לרבי והרבי הביע את הסכמתו לזה וביקש שיחלקו מצה בעת ההתוועדות. באותה התוועדות ארגן מברק ברכה לרבי עליו חתמו החסידים בכפר חב"ד, שם כתבנו במפורש על הרבי "ויגאלנו במהרה בימינו", למרות שהיו חסידים שלא קיבלו את העניין הזה וערכו מזה סיפור שלם (כבר אז!). הגיעה עד מהרה תשובתו של הרבי 'כל המברך מתברך!'"

חבר הפעילים - 'יד לאחים'



בינות להשפעה הרבה בכפר, הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי היה חבר ב'פעילים' שם פעל גדולות את ילדי ישראל מצפורני המיסיון הציל, חינוך יהודי העניק לעולים החדשים מאפריקה ומתימן, לחבריו לעבודה בחבר הפעילים את בשורת הגאולה לכל בישר, עידודים מהרבי תמיד קיבל.

בצבא, חייל וחסיד בחזית

הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הוא דמות מופת של בצבא חייל חסידי, מסור דוגמא לכל, הפיץ יהדות וחסידות בשופי לחבריו ומפקדיו לחזית, אף קיבל אות הצטיינות של מדליית חייל מצטיין, הוא

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

שימש לכל כדוגמא אישית של חסיד מסור של חייל איתן שמחייה את כולם ומחזקם בתורה ובמצוות, כשהכל בקבלת עול נדירה ומיוחדת.

חבר הנהלת 'צעירי אגודת חב"ד'

עם חיות חסידית פעל והפעיל בצעירי אגודת חב"ד התמסר למבצעי המצוות של הרבי, ביציאה לישובים הסמוכים למסור שיעורי תורה והתוועדויות, ארגון התוועדויות ענק בימי דפגרא בכפר חב"ד, את אנ"ש עודד והמריץ לפעול במבצעי הרבי, בדגש על מנהגי החסידים ולימוד מאמריו ותורתו.

הקמת מסגרות לימודיות לתלמידים עולים

הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי הקים מסגרות לימודיות אחר הצהרים לתלמידים עולים, יחד עם ר' זושא ר' יונה, שם מסר שיעורים ותוכניות מרתקות לרוב, הקמת מסגרות אלו הביאו את המשך יסוד בתי הספר של חב"ד - 'רשת אוהלי יוסף יצחק'.

ממקימי ומייסדי 'רשת אוהלי יוסף יצחק'



עם כיתת לימוד בבית הספר שניהל בכפר סבא

מייד לאחר חתונתו, הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי יזם ודחף את הקמת בתי הספר החב"דיים במסגרת 'רשת אוהלי יוסף יצחק' והיה פעיל בהקמתם. חל מאז הגיעה הוראת הרבי לייסוד בתי ספר, בעבודתו האמיצה לא חת מאיש דאג יזם וטיפל להצלחת חב"ד עבור דרך שיוך המוסדות לזרם בלתי זרמי, עמד מאחורי הקלעים דחף יזם וניהל את הפרשיה המרתקת של שיוך רשת חב"ד לזרם הממלכתי ובהמשך לממלכתי דתי. שותף פעיל ומהמייסדים, שם כיהן מנהל בארבעה בתי הספר הראשונים בארץ. אותם הציל מסגירה, כך שראה שבית הספר עומד על תילו המשיך ליעד הבא. למען חינוך ילדי ישראל היקרים.

- יסוד ודאגה לבתי ספר ברחבי הארץ



יחד עם ר' זוסיא ווילימובסקי ייסד הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי, את בתי הספר הראשוניים ובמשך כל השנים היה שותף מלא מחיה ועומד מאחורי הקלעים בכל ענייני הרשת. יד ימינו של ר' זושא הפרטיזן, את העבודות והקשיים שהיו ברשת לקח על עצמו וטיפל בהם במסירות ובהצלחה מפולאה ושמימית. בנוסף, בכל השנים עזר לבתי ספר נוספים והיה יד ימינו של הרב מאיר בליזנסקי, בכל הפרטים והקשיים שנערמו עמו כ'צוק איתן'. יחד עם הרב חנון פועל הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי בהקמת הרשת, המסירות שלו ובהתקשרותו המיוחדת לענייניו של הרבי היתה באופן ש'אין לו אח ורע'. באותם שנים הוא התמסר כל כולו לפיתוח ושגשוג הרשת, כאשר ענייניו של הרבי ומימוש רצונו הק' עומדים בראש סדר עדיפויותיו, בצורה מעוררת התפעלות והשראה לרבים נוספים.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קייב

כתיבת פ"נ ראשון לרבי עם ילדי הכיתות

באחד מן בתי הספר הראשונים, חילקו מורים לכיתות ואם כיתה א' אף מורה לא הסכים ללמד, כאשר אמרו להגה"ח הרב זלמן אבעלסקי את הבעיה, הסכים מיד בקבלת עול של עבד נאמן, לקחת על עצמו את התפקיד והחל ללמד את הילדים בכיתה א'. לקראת ראש השנה כתב המורה עם הילדים 'פדיון נפש' לרבי לקראת השנה החדשה, כולם 'גבה הרימו', ושאלו: כך, עם ילדים קטנים? מבלי להתפעל ענה, והם אינם חסידים? לאחר שמענה מהרבי הגיע ובו איגרת ברכה קבל, קורת הנחת רוח לרבי, מקבלת ה'פ"נים' מהילדים הרכים, התפרסמה הדבר, ובכל בתי הספר התחילו בכל הכיתות כתיבים פ"נים לנשיא הדור, אף שבתחילה כל זקני החסידים לא כל כך הבינו ואף לגלגו.

מייסד כינוסי ענק לילדי רשת חב"ד ביו"ד שבט



שלל תשובות ומענות יחודיים קיבל הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי יוזם ומארגן הכינוסים של ה'רשת' ב'יו"ד שבט', להלן מענות בהם ניתן לראות, עד כמה ייקר הרבי את הכינוס ועבודתו, והמסייעים לו. "כינוס תלמידי בתי-ספר הרשת בכפר דבר גדול הוא ביותר". "במענה על מכתבו ממוצש"ק, נהנית לקרות בו שהתחילו כבר בהכנות לעריכת כינוס תלמידים-ות הרשת ביום ההילולא ומסדרים זה בכפר חב"ד, ויה"ר שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד. ובל"נ אעורר את אנ"ש שי' להשתתף בהוצאות הכינוס והשי"ת יצליחו למלאות תפקידו גם בזה". "ות"ח על הבשו"ט שהוטב הסכויים לארגן הכינוס דיום הילולא יו"ד שבט..."



כותב ויוצר תכני חינוך וחברות לימוד

חברות לימוד ותכני חינוך לימודים הרשת הוציאה לאור, ובתחילה נערכו אלו על ידי הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי ושימשו את בתי הספר ברחבי הארץ. גולת הכותרת של חיבוריו היו ללא ספק שיריו המוצלחים על חגי ומועדי ישראל, פרשיות השבוע, ושירים לקייטנות חב"ד שלימים הושרו בהתוועדויות הרבי ב770 והפכו לחלק טבעי מניגוני חב"ד.

מנהל בית הספר ברחובות במעברות זרנוגה

במהלך חורף ה'תשי"ב הקימה הנהלת הרשת ארבעה מוסדות חינוך ברחבי הארץ: זרנוגה, מנחת, יפו וכפר סבא. במקומות אלו לימדו חסידי חב"ד בשעות אחר הצהריים, ובשנת הלימודים הבאה דהיינו באלול תשי"ב נפתחו ארבעה בתי ספר במקומות הללו. זרנוגה הייתה באותם זמנים מעברת עולים שהוקמה ליד המושבה רחובות. במקום זה, שהיה מלא בצריפים, שיכנו אנשי הסוכנות את העולים החדשים מתימן. ה'פעילים' ערכו במקום חריש עמוק שהניב תוצאות מבורכות, כאשר עשרות הורים ביקשו לשלוח את

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

ילדיהם למוסד חינוך על טהרת הקודש. בית-הספר, שנוהל בשנותיו הראשונות על-ידי הרה"ח ר' זלמן אבילסקי, הוקם בצריפים שקיבלו מהרשות המקומית.



מנהל בית הספר בכפר סבא

על הגה"ח הרב זלמן אבעלסקי הוטלה המשימה החשובה לפעול לרישום לבית הספר העתידי בכפר סבא שאך ניהלו בהמשך, לקח זאת בשמחה על אף הקשיים הרבים שנערמו בדרך. מלבד העשייה הרבה הנוגעת לרישום, הרב זלמן אבעלסקי לקח על עצמו עוד מלאכה מורכבת וחשובה - הפצת חסידות בקרב תלמידי ישיבת 'חפץ חיים' ששכנה באותם ימים בכפר סבא, בראשותה עמד הרב אהרן לייב שטיינמן, עמו וכך גם עם יתר רבני הישיבה לימד חברותא בתניא, כמו גם את תלמידי הישיבה. כך ניהל את בית הספר במשך תקופה ולא התפעל מן הקשיים הרבים. לאחר שהכל עמד על מקומו העביר את המושכות, ועבר אל בית ספר חדש, לכבוד לחרוש את הקרקע הקשה, לעזור לבנות ולייסד ולאחר כך כמובן להמשיך ליעד הבא...



הרבי מודיע: עבודת עבד נאמן

כאשר דיווח לרבי שליט"א על פעולותיו, קיבל מכתב עידוד יוצא דופן: "ות"ח על מה שכותב על דבר סדר הרשום והתוצאות במקום שהתעסק הוא וצריך להיות חזק בבטחון בהש"ת אשר יסתדרו הענינים לפי הכוחות שיש בידינו ואז יבטלו מעצמם ההעלמות וההסתרים ואחכה לבשורות טובות ממנו. "כן נהניתי במאד על שאינו מסתפק בהעבודה המוטלת עליו על פי משרתו, אלא עוד מוסיף בזה בהידור (שזה סימן על עבודת עבד נאמן...) וכוונתי בזה למה שכותב על דבר השפעתו ופעולתו על בחורי הישיבה הנמצאים בכפר סבא ובטח יוסיף אומץ בזה" [אג"ק ח"ו אגרת א'תתטו].

מנהל בית הספר ביפו



לבית הספר הן ביפו והן בזרנוגה, הגיע להציל את בתי הספר מן הקשיים הרבים שנערמו שם, לאחר שנה בה התחלפו מנהלים ובעיות קשות העיבו על בית הספר, הגיע הרב זלמן אבעלסקי לנהל את המקום למרות שהמוסד היה על סף סגירה. באופן רשמי היו בו מאה תלמידים וזאת בשביל התקן, אבל למעשה גם חצי מזה לא הגיעו ללימודים והתלמידים שהגיעו חלקם היו בגילאי גן. על הרב זלמן אבעלסקי הוטלה המלאכה

להביא תלמידים חדשים ובגילאים מתאימים. בעיה נוספת היתה המבנה. כאשר הגיע למקום היה בסך הכל צריף אחד ובו שני חדרים. אז איך מלמדים חמש כיתות? פתרון יצירתי העלה הרב אבילסקי, הוא לימוד במשמרות. חלק מהכיתות למדו לפני הצהרים וחלקם אחר הצהרים.

הרב זלמן אבעלסקי שכיהן גם כחבר הנהלת הרשת, התקשה לתאר את מכלול הבעיות של הימים ההם: "הכל היה קשה, קשה לומר שהיה תחום אחד קל. כולם הביטו על חב"ד כגוף זר. אני אומר 'כולם', זה

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

החל מלמעלה דהיינו משרד החינוך ועד למטה - הרשויות המקומיות. נכון, שבמשרד החינוך שידרו שהם עובדים בעדנו, אבל בפועל הם הערימו בעיות וקשיים כל העת. בתחום זה עמל רבות הרב דוד חנוזין מנהל הרשת, שהתדיין ושיכנע למען בתי הספר. אנחנו המנהלים עמדנו מול הרשויות המקומיות, היה עלינו להבקיע את הדרך לבד, בעידוד ובהכוונת הרבי. קיבלתי מכתבים רבים מהרבי ובהם הוראות איך וכיצד לנהוג, וזה עזר וסייע".

קרית גת

- החב"דניק הראשון מגיע לעיר

בשנת ה'תשי"א יצא לשליחות הרבי אל עבר העיר קרית גת, תושבי הכפר היו בהלם על היציאה לשליחות, הנה רק היה ממסדי הכפר, שכבר באים בו למנוחה ולנחלה אחרי הקשיים הרבים, וכעת יוצא ר' זלמן לדרך חדשה אל עבר עיר לא זרועה, החב"דניק הראשון הגיע לעיר, ומייסד בה את כל היהדות שיקם ופתח בתי כנסת, פיתח מודעות יהודית וכשרותית, פיתוח מוסדות חינוך והיה מענה לכל צורך ודבר יהודי וחסיד, כשגולת הכותרת היתה יסוד בית הספר חדש וניהולו במשך עשרות שנים, מוצלח, מיוחד ומוביל בתחום החינוך בארץ הקודש, שמו יצא למרחוק ואלפי בוגרים זוכרים את ימיהם היפים בחברת המנהל החביב הרב זלמן אבעלסקי.



הרב זלמן אבעלסקי עם ראש העיר מר נאור

מנהל בית הספר בקרית גת

גולת הכותרת של כל הפעילות האדירה של הרב זלמן אבעלסקי בקרית גת היא ללא ספק בית הספר בעיר, אותו ניהל ביד רמה. עשרות בשנים השקיע בו את כל מרצו במסירות ובעקשנות מעוררת השראה, חרף הקשיים זכה בית הספר לימים למצטיין באזור כולו, ובמאמצים רבים הביא לכך שמספר שנים, עמד בית הספר על שבע מאות תלמידים שמחים ומרוצים.

בבית הספר הרב זלמן אבעלסקי פיתח שיטה בשם "חינוך חברתי". מטרת החינוך החברתי הוא לא רק

להקנות לתלמידים ידע, אלא גם לחנכם לחיים חברתיים מלאים, וכלשון הרבי "עבודה בכוח עצמו", שיטה שחוללה פלאים ונפלאות, המנהל ר' זלמן נתן לילדים רגש אחריות ומינה אותם לשלל תפקידים.

בחכמתו הרבה ידע הרב זלמן אבעלסקי לסלול נתיב לליבם הצעיר של תלמידיו ולהשריש בהם את עיקרי היהדות ודרכי החסידות, בנוסף לכך ערך מועדון יהודי נוסף בשעות אחר הצהריים לילדי העיר שטרם לומדים בבית הספר, אוטבוסים של המסדות היו אוספים את הילדים מכל חלקי העיר על מנת להגיע לשעתיים רצופות ללמוד קצת אידישקייט וחסידישקייט כאחד מפיו מפיך המרגליות.

יסוד הקהילה החב"דית בקרית גת

בעקבות פעולותיו הרבות בקירוב תושבי העיר ובשיעורי התורה הרבים, יצר הרב זלמן אבעלסקי את פסיפס אנשי חב"ד בעיר, ובעקבות המוסדות שהקים ובית הספר שניהל עד מהרה התגבשה לה קהילה חב"דית למופת. עוד ייסד והקים את בית כנסת חב"ד המרכזי הראשון שם שימש כרב ומשפיע בית הכנסת. בתחלה אף מניין לא היה אך במרץ ובחיות של הרב זלמן אבעלסקי המשיך מבלי להתפעל עד שבית הכנסת

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב



היה מלא אנשים, ונתן תנופה לפיתוח קהילת אנ"ש בעיר.

סיוע ישיר מהרבי ליהודי העיר

בקיץ תשכ"א, מר גדעון נאור ראש העיר נכנס ליחידות אצל הרבי וביקש סיוע לצורכי הדת במקום מגוריו, על פי בקשתו של השליח הרב זלמן אבעלסקי.

עם שובו לארץ הקודש כתב לו הרבי כי תיכף לאחר שיחתם החל בהשתדלות עבור צורכי בתי הכנסת בעירו, ולעת עתה מבשר לו הרבי כי הצליח להשיג שני ספרי תורה. בפועל, חלו עיכובים במשלוח ספרי התורה, ובשל כך כתב לו הרבי שלמרות הזדרזותו, הרי שבפועל נערמו קשיים בהגעת ספרי-התורה ליעדם.

בט"ז באדר א' כותב לו הרבי אגרת הפותחת אודות ערב חב"ד בקרית גת ובשוליה בקשר לספרי תורה: "בצער וגם בתימהון גדול הבנתי ממכתבו שעד עתה לא נמסרו שני הספרי-תורה שנשלחו זה מכבר, ואולי נתעכבו על-ידי המשרדים. בכל אופן כתבתי תיכף לעסקנינו אשר באה"ק ת"ו בבקשה לברר הדבר ולזרזו ככל האפשר" ספרי התורה הגיעו לקרית גת, ובכך סייע הרבי לתושבי העיירה הקטנה, ברובם עולים חדשים מרומניה וממרוקו.

הקמת ישיבת 'תומכי תמימים' בקרית גת

הישיבה הוקמה על ידי תלמידי ישיבת הרב צירלסון שהתקרבו לחב"ד מהעיר קשינב, על שם 'ישיבת קשינב' שנהרסה בתקופת מלחמת העולם השנייה. התוועדות ברוכים הבאים התקיימה בבית הכנסת של עולי רומניה בקריית גת.

לניהול הישיבה הציע הרב הרב זלמן אבעלסקי את הרב דב טייכמן, שהינו אחד ממקורביו הרבים שהביא לחסידות חב"ד שפעל בסקולען, הרב זלמן אבעלסקי שישמש חבר הנהלה, ושימש משפיע דומננטי שהשפיע רבות ועיצב את דמויות תלמידיו לחסידים ומקושרים של הרבי מהם רבים היום משפיעים ומעצבי 'דור החסידים' הבא.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

ארגון ערבי חב"ד

בכל ערב ערכה כל חוליה ערב חב"ד מיוחד שלוה בניגוני חב"ד, שיחה על מהות החג ועוד. זלמן אבעלסקי היה לרוח החיה, למסור שיעורים והרצאות בערבי חב"ד בקיבוצים, שם דיבר בלהט חסידי, עודד המריץ ודרבן את אנשי הקיבוץ להתחזק בדרכי היהדות תורה ומצוות להכין עולם לגאולה, המדים היה שכל זאת היה נערך אחר יום מפרך, ואילו אדם הצופה מן הצד בטוח היה כאילו שעות של מנוחה קדמו להרצאותיו בקיבוצים.

ליל סדר ציבורי ראשון בארץ הקודש

ליל הסדר הציבורי הראשון בארץ הקודש נערך בקרית גת על ידי הרב זלמן אבעלסקי, לליל הסדר הזמין את כל ההורים והתלמידים של בית הספר, ומודעות הזמינו אף את יתר התושבים בעיר, על אף ההתנגדות נערך ליל סדר מוצלח ומיוחד והביא לקידוש שם שמים רב, שהתפרסם בעיתונות המקומית בעיר, מיד לאחר החג הרב אבעלסקי דיווח על הסדר לרבי והגיעו ברכות מיוחדות, בשנים לאחר מכן נערכו כבר מספר סדרים בארגונו בעיר והפך הדבר למודל לחיקוי בכל רחבי ארצנו הקדושה.

בכל המבצעים "חייל ראשון בחזית"

בכל מבצעי המצוות, עומד תמיד בחזית בראש, נאם בחסד עליון וסחף את כולם בהתלהבות בחיות ובדבריו המרתקים, השתתף במבצעים היסטוריים בתולדות חב"ד ועמד בראשם, כמו "חב"דניקים חטפו מטוס במבצע חנוכה" - מבצע חנוכה תשל"ג, מבצעי החגים בבסיסים שבחצי האי סיני, על גדות תעלת סואץ ובמקומות רבים נוספים. רוח דומיננטית וחזקה המפעיל ומדרבן את כולם הוא השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי בכל פעולות רבות אלו.

שגריר הרבי למדינת רומניה

בימי חג הסוכות תשל"א התקיימה בניו יורק ועידה של נציגי האו"ם. במהלך החג באותה שנה, דיבר הרבי על כך שכאשר אומות העולם מתאספים, צריכים גם יהודים להתאסף יחדיו ולהוסיף בעניני תורה ומצוות על מנת לפעול על נציגי אומות העולם שלא יחליטו החלטות שעלולות להרע לבני ישראל.

בשמחת תורה של אותה שנה, במהלך ההקפה הרביעית, הרבי עשה מעשה שמיימי והקים "או"ם" חסידי. הרבי מינה נציג מכל מדינה בעולם, שהוא יהיה ה'בעל הבית' של אותה מדינה על פי תורה. הרב זלמן הכהן אבעלסקי נבחר ומונה על ידי הרבי לנציג רומניה באו"ם, על אף שבשעת מעשה לא נוכח ב770, הרבי בחר בו מינוי ישיר בשפתיו הקדושות. חסידיים מעלים כי זאת בגין השליחות החשאית שעשה ברומניה בברכת אדמו"ר הרי"צ.



שיעורי תורה וכינוסים לאלפי עולים

עם שנות העלייה לארץ, כינוסי ענק לאלפי עולים שיצאו זה עתה מברית המועצות נערכו על ידי ארגונים רבים, בשיעורים בהרצאות ובכינוסי ענק אחד מדמויות ההוד, הרוח הפעילה והחיה של כינוסי הענק הוא הרב זלמן אבעלסקי השפעה רבה ומניבה על העולים הביא בנוסף להרצאות ושיעורים שמסר

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב



להם, כך גם בשבתונים מיוחדים לעולים החדשים, במרץ רב מתוועד שעות על גבי שעות ומעורר את לב ישראל הער, משפחות ויהודים שגילו המאור והחלו בשמירת תורה ומצוות לקבלת פני משיח, כך גם בעיר קרית גת נוסף לתפקידי הרבים פועל רבות עם העולים, ומכונה רב העולים בקרית גת.

"ברך יהודים ואני אברכם"

בחלוקת הדולרים בחודש שבט ה'תשמ"ז אמר אד"ש הרב זלמן אבעלסקי: "ברך יהודים ואני אברכם". מאז ראה כשליחות את ההוראה - לברך יהודים. ובירך באהבה ובשמחה אלפי יהודים שראו ניסים ונפלאות, כאשר יהודי היה בא אליו לקבל ברכה, היה מסביר לו שבעצם הוא בא אל הרבי לקבל את הברכה, אלא ששלוחו של אדם כמוהו, לכן הוא, הרב, מבצע בפועל אה אמירת הברכה, אך כל ההשפעות וההשלכות ממנה ניתנות אך ורק ע"י הרבי. הוא היה נותן ליהודי המתברך את מלוא ההרגשה שהרבי נמצא כעת אתו והוא המברך. ובזה הרגיש שזכה לקשר את היהודי אל הרבי.

מייסד ומקים רשת שיעורי תורה וחסידות ברחבי הארץ

את שהתחיל בשנות ה'ידים ברחבי ארץ הקודש, המשיך כל משך שנות השליחות, ובשנות הפנסי' טרם הנסיעה למולדובה, הקים זאת מחדש ובשטורעם כצעיר חב"די וייסד רשת שיעורי חסידות בקיבוצים וישובים בכל רחבי הארץ, ההצלחה הגדולה בשיעורים אלה, ורבים ממשתתפי השיעורים הפכו לבעלי תשובה, שיעורים אלו הם הבסיס לכל הפעילות החב"דית בישובים היום כפי שמספרים כל השלוחים הפועלים בישובים ובקיבוצים על המהפכה הגדולה שערך שם. שיעורים רבים נמשכים עד עצם היום הזה, משיעורים אלו יצאו משפחות בעלי תשובה המשמשים שלוחים כיום, מהם בריבוי ישובים מכהנים השלוחים של הרבי בישוב ועושים פרי פירות מעבודתו הברוכה של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב

השליחות לחבר העמים ולמדינת מולדובה - יסוד והקמת בתי הכנסת והיהדות במדינה כולה

בקיץ ה'תשמ"ט פנו אל הרב זלמן אבעלסקי אנשי עזרת אחים וביקשוהו לנסוע לשליחות לקישינב ומולדובה. כחסיד לא נח ולא נס ושאל את הרבי שנתן את עידודו הסכמתו וברכתו.

במהלך התועודות קודש בשבת לפני נסיעתו בחודש חשון ה'תש"נ, זכה הרב זלמן הכהן אבעלסקי לקבל מידו הק' של הרבי בקבוק משקה בשבת קודש להצלחה בשליחות, ו'ברכה והצלחה' בחלוקת הדולרים, לפני יציאתם לשליחות מבית רבינו שבבל, במסירות נפש 'איש וביתו' יצאו לשליחות במשך למעלה משלושים שנה, מאפס ממש מקיים ומחיי את חיי היהודים ויהדות במדינה לרווחת יהודי מולדובה ובירתה קישינב, שליחות נצחית של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי שליחות כה יקרה אותה ממשיכים 'זרעו בחיים' ברוחו ובדרכו כפי שהורה ביקש והעמיד את מדינת שליחותו מולדובה ויהודי מולדובה היקרים לו 'כבניו הרוחניים', המארא דאתרא דקהילות קודש קישינב ומולדובה.

שליחות של 'מסירות נפש'

הרב זלמן הכהן אבעלסקי הגיע לקישינב עוד בתקופת הקומוניסטים. הרב זלמן אבעלסקי היה עדיין ב'רשימה השחורה' שלהם. הם חיפשו אחריו שנים רבות. אך הוא ללא חת, בא לתוך לוע הארי בשם אחר, והחל מייד בפעילות מלאה וגלויה ובתנאים גשמיים גרועים ביותר. שליחות זו התחילה בתעוזה חזקה. בראשית הדרך כאן התברר שעלו עליהם. היו רגעים מסויימים שבהם יעצו להם ידידים לברוח ולנטוש



את המקום במהירות הגדולה ביותר, אך הרב זלמן אבעלסקי לא נרתע, עמדו בניסיון ודבקו בברכתו של אדמו"ר שליט"א ובשליחותו. ברוך השם ניסיון זה הניב פירות של מאות בעלי תשובה ומשפחות חסידיות המפוזרים על פני כל תבל מהם שלוחים של הרבי העושים פרי פירות.

'תומכי תמימים' בקישינב בהוראת הרבי

ישיבת תומכי תמימים בקישינב מולדובה נוסדה בראשית שנת ה'תש"נ ברחוב "הב"ד ליובאוויטש" על ידי השליח הרב

זלמן אבעלסקי שעמד בראשה, לאחר שנפתחה הישיבה פנה הרב זלמן הכהן אבעלסקי לרב משה סלונים מ'לשכת עזרת אחים', על מנת שידווח לרבי, שברוך השם נפתחה ישיבה, ולשאול באיזה שם לקרוא לישיבה 'אחי תמימים' או 'תומכי תמימים'. מענה הרבי שקיבל הרב סלונים בקשר לקישינב: ויקרא שמה בישראל 'ישיבת תומכי תמימים', ברכה והצלחה".

זהו למעשה הישיבה היחידה בחבר העמים לה העניק הרבי שם זה, בכל יתר המקומות הסתמכו על הישיבות שהקומו על ידי רבותינו נשיאנו בערים שם.

כבר בשנה הראשונה מנתה הישיבה, כשלושים בחורים ששקדו על לימודים דבר שהיה חידוש בפני עצמו, וכך גם המשיך ביתר השנים. כיום יש לישיבה יכול מבורך של בוגרים המכהנים בשליחות המלך ברחבי תבל ובארץ הקודש, כשבעיקר מתעסקים עם יוצאי חבר העמים, עוד יצאו מהישיבה: שוחטים, סופרי סת"ם, ורמ"ם בישיבות כמו אז עד היום, לומדים ומתקרבים לתלמידים מבוגרים כצעירים, לדרך התורה והחסידות ונמנים על תלמידי ישיבות "תומכי תמימים". בסיוע ה'תלמידים השלוחים' שלימדו בישיבה במשך השנים הרבות.

בשנים האחרונות ביקש השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב מנכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב לפתוח את הישיבה מחדש, וברוך השם תקופה גדולה הצליח לבצע זאת עם שיעורים ולימודים

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

מידי יום עם מאות סטונדטים מארץ הקודש שהגיעו ללמוד בקשינב.

סמינר חג הפסח ה'תש"נ בברית המועצות

בקשינב נערך ליל סדר ענק וכל הקהילה יצאו יחד לסמינר פסח מיוחד בפרברי העיר קשינב, כשבמהלך כל החג מתוועד, מרצה, ומעורר השליח הרב זלמן אבעלסקי את יהודי מולדובה הרבים, התועדויות רבות מידי יום, סעודת משיח, פסח חסידי ויהודי רב עוצמה.

סדרי פסח ליהודי מולדובה עשרות בשנים

כך גם עשרות בשנים סדרי פסח ענק לקהילות היהודיות במולדובה ובעיר בירתה קשינב בניצוחו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי רבה הראשי של מולדובה.

והנה תיאור קטן מסדרי הפסח בשנים האחרונות במולדובה בנוכחותו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי, בקשינב לכיוון האולם - ליל הסדר המרכזי של חב"ד ליובאוויטש, האולם הגדול התמלא במאות יהודים מכל הגוונים והגילאים, שהתרגשו כולם מאווירת החג המיוחדת, בכניסה קיבלו את פני הבאים שלטי הסבר על מצוות הסדר, ובקשת הגאולה. שולחן מרכזי הוצב למרגלות השלט "ליל הסדר ציבורי" חב"ד ליובאוויטש קשינב מולדובה שולחן מיוחד אשר הוכן לבקשתו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי, שם ביקש שישבו השלוחים למדינה לצד השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי ורעייתו הרבנית השליחה הזמין לשבת עמו בראש את זוג השלוחים הרב מנחם מענדל זלמנוב ורעייתו הרבנית השליחה. כשמציג לקהילה היהודית ולועד הגשמי התורם לפיתוח פעולות חב"ד את השלוחים במדינה. מעמד ליל הסדר המרכזי נפתח בברכת חג מיוחדת מפי השליח הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, שדיבר על מהותו של חג ו"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

כינוס השלוחים הראשון בברית המועצות

כינוס השלוחים לשלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א במרחבי ברית המועצות לשעבר הכינוס נערך על ידי לשכת עזרת אחים - ליובאוויטש בחבר העמים, לכינוס המיוחד הגיעו כלל השלוחים מרחבי ברית המועצות (חבר העמים כיום).

ביום שלישי לפרשת ויקהל פיקודי כ"ו אדר ה'תש"נ נקהלו ובאו, מחזה מרגין היה להכנס לאולם הגדול דום-פיונערין מס' 1 שלמעשה שימש כמועדון הנוער הקומוניסטי, בו שלוחים דנים בכיסוס והרחבת מפעל השליחות.

המבוגר בשלוחים והרוח החיה בכינוס, 'הכהן הגדול מאחיו', הרב זלמן אבעלסקי בהתלהבות רבה עודד את השלוחים לפעול במלוא המרץ והיה לרוח חיה במהלך הכינוס, הכל בהלם מהשליח הנמרץ, אך אז כולם הבינו מדוע הוא כה מצליח ומבוקש בקשינב וסביבותיה,



'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב



בחיות מחודשת סיפר על ישיבת תו"ת והפעילות הגדולה במקום, 'אני ורעייתי הפכנו לזוג המפורסם במדינה, כולם רוצים לראיין אותנו בעיתונות ברדיו ובטלוויזיה, קידוש השם גדול וברוך השם רואים פירות מבורכים'. גם ביתר כינוסי השלוחים היה הרוח החיה וקרא לשלוחים והפעילים של 'לשכת עזרת אחים' להתמסר ולמנף את עבודת השליחות במדינות.

התהלכה הראשונה במדינות חבר העמים

בל"ג בעומר ה'תש"נ, קיים השליח הרב זלמן אבעלסקי ורעייתו את תהלוכת ל"ג בעומר הראשונה בחבר העמים ברחובה הראשי של העיר קשינב בירת מדינת מולדובה. דבר שהיה חידוש במיוחד, כי עד אז נערכו כינוסים בבתי כנסת בשקט, ור' זלמן אמר מצהירים על היהדות בגלוי לעין כל. ללא אישורים יצאו וצעדו ברחובה של עיר בתהלוכת ל"ג בעומר - השלטונות לא ידעו כיצד להתמודד עם התהלוכה הבלתי חוקית מלכתחילה, לאחר התהלוכה כתב השליח הרב זלמן אבעלסקי דו"ח מפורט לרבי והמענה שקיבל באמצעות המזכירות היה "נתקבל מכתבו. ות"ח ת"ח, ובהוספה". בשנה שלאחר מכן - תשנ"א - החלו להתקיים תהלוכות ל"ג בעומר בכל עיר ומדינה בה הגיעו כבר שלוחי הרבי למדינות חבר העמים. והיה מודל מוצלח לחיקוי.

רב ראשי ראשון במדינות ברית המועצות

בט"ו שבט ה'תשנ"א הוכתר פאר השליח הרב זלמן אבעלסקי לרב הראשי למדינה, היסטוריה של ממש במדינות אלו, מינוי רשמי של רב ממשלתי לכל המדינה, בטקס ממלכתי הוכתר לרבה הראשי של מולדובה, במעמד נכחו ראש ממשלת הרפליקה מר מירטשא דרוק, נציג משרד הדתות במדינה מר בורגין, נציג משרד החינוך מר וולאד קוביאקאוו, ראשי הקהילות היהודיות מרחבי מולדובה, שבהרו רב זלמן אבעלסקי, ונציגי קהילות יהודיות מיתר ברית המועצות.

במהלך הטקס הוגש כתב רבנות רשמי לרב זלמן אבעלסקי בשם כל הקהילות היהודיות במולדובה, ראש הממשלה נשא דברים חמים לרב הראשי החדש והבטיח שיעשה כל שביכולתו כדי לסייע ליהדות במדינה,

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב



דברי ברכה ושבח לרב השמיעו נציגי משרדי הדתות והחינוך שהבטיחו בשם שריהם, דלת פתוחה לצרכי חב"ד והיהדות בראשות השליח במקום הרב זלמן אבעלסקי. בנוסף לזאת מינו את הרב זלמן אבעלסקי לתפקיד רשמי במשרד הדתות של מולדובה ופעל רבות לקיום הצעות לחוקים דתיים לרווחת היהודים במדינה.

הצלחתו הכבירה של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הביאה מודל לחיקוי ביתר המדינות והערים אצל השלוחים לפעול את היהודים ולהאיר בהם את נקודת היהדות.

בית הספר הראשון במדינות חבר העמים

מהפכה חינוכית לראשונה מזה שבעים שנה של השלטון הקומוניסטי הנוקשה לקראת תחילת הלימודים של שנת תשנ"ב, מייסד ומקים השליח לראשונה בית ספר יהודי מקומי, לאור הצלחתו של השליח במדינה והפעלת בתי ספר ליום ראשון בכל רחבי המדינה ובעיר הבירה, אחרי הצלחה כה מרשימה אמר אמן בעל כורחו גם שר החינוך במולדובה, כך שלבית הספר תהיה אף הכרה ממשלתית דבר שיביא לעזור רב ברישום התלמידים.

בית הספר שימוקם במרכז העיר במבנה ששימש בעבר בית ספר יהיה המוסד החינוכי היהודי הראשון ברחבי ברית המועצות. היתר זה היה הראשון מסוגו בברית המועצות בעידן החדש.

רחוב 'חב"ד' ליובאוויטש' היחיד ברחבי החבר

בית הכנסת נמצא ברחוב הנקרא (באופן רשמי) "רחוב חב"ד ליובאוויטש", במאמצים מרובים הביא השליח להישג נפלא זה שהפך לנושא מדובר בכל העולם כולו ותיירים באים לחזות בפלא הרחוב נקרא ביזמתו ובקשתו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי רבה של מולדובה ובירתה קישינב.

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב



'מחנות הקיץ - גן ישראל' מולדובה

מחנות הקיץ הם גולת הכותרת של קישינב. מדי שנה במשך חודשי הקיץ, מתקיימים שני מחנות קיץ עם פנימייה - אחד לבנים ואחד לבנות. מאות ילדים משתתפים במחנה הקיץ ממשיכים מוסדות שלנו - בישיבות, במכון חמ"ש ובבית הספר. במסגרת מחנות הקיץ משתנים אנשים מן הקצה אל הקצה. במחנות הקיץ עשרות הבנים עוברים ברית מילה, ואת הבנות מכניסים אנו לבית הכנסת, מוציאים ספרי תורה ונותנים לכל אחת שם יהודי. הבנות מאד מחבבות את שמן היהודי ומשתמשות אך ורק בו, ממחנות קיץ אלו ראו ניסים ונפלאות ומשפחות שלמות המתקרבות לדרך ישראל סבא.

חבר הנהלה בועד רבני חבר העמים

בשנת תשנ"ב כשהוקם ועד רבני חבר העמים, נבחר הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי רבה הראשי של מדינת מולדובה והאזור לחבר הנהלה בועד הרבנים.

'קבלת פנים' לשלוחי 'עזרת אחים' ברחבי החבר

באולם יוקרתי במרכז העיר השתתפו אלפי יהודים בקבלת פנים לשליח החדש של "עזרת אחים" אורחים נרגשים מיהודי העיר, וביניהם רבים מאנ"ש בעיר ושלוחי "עזרת אחים" במדינות חבר העמים. הנואם המרכזי - הרב זלמן אבעלסקי, השליח והרב הראשי למולדובה, שהגיע במיוחד להקביל פני השלוחים ולעורר את הקהל בנושאי הגאולה, כך ביתר המקומות דרבן ודיבר עם שלוחים צעירים ומבוגרים לבוא ולפעול עם רבבות יהודי ברית המועצות.

כינוסי השלוחים אצל הרבי

במהלך 'כינוס השלוחים' בשנת ה'תשנ"ב זוכה לקירובים גדולים מאדמו"ר שליט"א, מספר פעמים קיבל

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

דולר, 'עבור כל יהודי רומני', וכן בקבוק משקה, בנסיעתו חזור מהכינוס עבר גם דרך מדינת רומני' על מנת לקיים את דברי המשלח כפשוטם, נוסף לכך שמולדובה היא בעבר היתה חלק מרומני' וחסידים מעלים כי הרבי רואה בזאת המשך של השליחות של אדמו"ר מהוריי"צ לרומני'.

בשורת הגאולה ברחבי מדינות חבר העמים

הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי והשליח למולדביה ובירתה קשינב המפעיל גם את "לשכת עזרת אחים" במולדובה, מסר את המסע המרכזי באירוע ענק שנערך בקייב. מטרת האירוע המרכזית היא, לתת פרסומות מאסיבית לענייני משיח וגאולה ובשורתה. שם דיבר הרב אבעלסקי באריכות על הניסים והנפלאות שנערכו ברוסיה - "שעשה לי נס במקום הזה" - שהרבי שליט"א ניבא מראש את הכל, לכאלו אירועים נסע ומסר הרצאות מרתקות במדינות רוסיה, בלורוס ואוקראינה ועוד, כך גם בקשינב וערי מולדובה באירועי ענק לאלפי יהודים צמאים, אותם ריתק בתורה נשיא ישראל ונבואתיו ועורר בהם בחיות המיוחדת לרב זלמן הכהן אבעלסקי לחיות כיהודים שמחים ומאושרים לקיים מצוות לקבלת פני משיח צדקנו - נשיא דורנו.

'הרבנות הראשית למולדובה' ו'פדרציית הקהילות היהודיות'

הרבנות הראשית למולדובה בהנהגת השליח והרב הראשי למדינה ובירתה הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, הדואג יחד עם פדרציית הקהילות ליהודי ויהדות מולדובה באשר הם, שרותי יהדות בכל תחום, בתי כנסת, קבורה יהודית ודאגה לבתי החיים במרחבי המדינה, מתוך מענה הולם לכל יהודי באשר הוא. הקהילות היהודיות הפזורות במרחבי המדינה זוכים לסיוע מתמיד משלוחים לחגי ומועדי ישראל לצד עלוני הסבר, ביקורי שלוחי ופעילי חב"ד בקהילות היהודיות המפחים רוח חיים ושמחה של מצווה ביהודים יקרים אלו. השליח והרב הראשי הרב זלמן הכהן אבעלסקי, נפגש עם ראשי הממשל, חברי פרלמנט, רבנים ואישי ציבור מהארץ ומהעולם, בפגישות דנו אודות חיזוק יהדות מולדובה ומוכנות העולם לגאולה.

בשנים האחרונות ביקש מנכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב להתלוות אליו למפגשים חשובים אלו עם אישי ציבור וחברי פרלמנט, לא אחת בנוחכותו של השליח העניק את המיקרופון לנכדו שכולם יראו ויכרו את נכד הרב הראשי למדינה ובירתה קשינב השליח של הרבי במולדובה, בכל הזדמנות ציין בהתרגשות כי הוא שמח לראות את נכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב ממשיך את שליחותו במדינת שליחותו מולדובה, כולל גם חידוש ונסיעות לקהילות היהודיות ברחבי המדינה ואספקת צורכי היהדות והחסידות.

בשורת הגאולה והנבואה לכל פרסם

בקשינב הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי לכל תייר מבקר את הנבואה פרסם, ליהודים מזרחיים, חסידים וליטאים, בריקוד היחי כולם השתתפו, בכל מקום בנאומיו הרבה רבות לדבר על משיח וגאולה באופן גלוי ומעל כל במה אפשרית. אם זה בטלוויזיה, בשידורי הרדיו, בכתבי העת ובשלל העיתונים. בכל האירועים הגדולים והקונצרטים אליהם הוזמן, דיבר על משיח, באופן הכי גלוי ופשוט.

לימוד המקורות עם רבנים חשובים, אדמו"רים, נציגי הרבנות הראשית ומו"צים מארץ ישראל ומהעולם, פתיחת הספרים ולימוד המקורות מתורתנו הקדושה, הרמב"ם שכותב שמשיח הוא צדיק הדור הנקרא בכמה שמות ומהם: יחיד בדור (רמב"ם, בפירוש המשניות) נשיא הדור (במדבר כא, וברש"י). דָּבָר הדור (דברים, לא, ז, ורש"י סנהדרין ת, ע"א). ומקורות רבים: רש"י, רמב"ם, רמב"ן, 'חתם-סופר' ה'ילקוט שמעוני' 'אגרת דכלה', ודומיהם. לימוד משותף עם המבקרים והרבנים בסוגיות התלמוד כמו הגמרא עד שידועים

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב

ומאמנים כולם שה' ליובאוויטשער רבי'
הוא משיח צדקנו.

בתי הכנסת ברחבי המדינה

הרב הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי
ייסד, הקים והחזיק מהמסד עד הטפחות
בתי כנסת ברחבי המדינה ומהם:

קשינב: ברחוב חב"ד ליובאוויטש,
ממוקם בית הכנסת המרכזי "חב"ד
ליובאוויטש", בית הכנסת היחיד שנותר
לאחרי המלחמה ופעיל עד היום. יצוין כי

לפני המלחמה היו בעיר קשינב כשבעים בתי כנסת יהודיים. בערים: בצלי, טירספול, בנדרי, אורגייב,
וסורקה לכל בתי הכנסת נשלחים צורכי החג ותשמישי קדושה, לצד התלמידים השלוחים ותלמידי הישיבה
הפוקדים את בית הכנסת בתקופות החגים. מסעות רבים ערך השליח הרב זלמן אבעלסקי, הרב הראשי
למדינת מולדובה ובירתה קשינב, ברחבי הערים הכפרים בהם מתגוררים יהודים, יסד ומסר שיעורי תורה
לרוב, הקמת מוסדות חינוך מועדוני צבאות השם ובתי ספר לימי ראשון ועוד.



בתוכנית על 'שבע מצוות' - ניסן ה'תשע"ד

מוסדות חינוך וחסד

ברחוב חב"ד ליובאוויטש נבנה מקווה טהרה מפואר המשמש את הקהילה היהודית. מעונות חב"ד
פועלים בקשינב הבירה במבנה רחב מימדים המכיל גם את גני חב"ד, הפועלים ומחנכים את ילדי יהודי
קשינב הבירה עוד בקטנותם.

בתי ספר חב"ד ליובאוויטש בקשינב, מהם יצאו עשרות בוגרים המנהלים אורח חיים יהודי וחסיד.

חב"ד סטודנטים: הגעתם של עשרות סטודנטים יהודיים מישראל ללמוד באוניברסיטאות הרפואה של
קשינב, מופעל לרוותם בית חב"ד לסטודנט, הפועל עמם סביב ימות השנה ומועדי ישראל ושיעורי תורה
לרוב.

במכון הוצאה לאור הנמצא רחובות ספורים מרחוב חב"ד ליובאוויטש, יוצא לאור מידי חודש בחודשו,
בפיקוחו ובעריכתו של השליח הרב הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי עיתון רב עמודים בשם "מענינות
החיים", כמו כן הוציא המכון, חמישה ספרי יהדות בשפה הרוסית שנכתבו על ידי השליח הרב הרב זלמן
טובי' הכהן אבעלסקי, הראשון על המהר"ל מפראג, השני על בת הש"ך, השלישי על מפעל השליחות,
הרביעי על מלך המשיח, והחמישי על תולדות האדמו"ר הזקן, מלבד זאת מידי חג יוצא לאור חומר הסברה
על מהותו של החג, למעלה מעשור נכדו השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב עמל על הוצאה לאור מיוחדת,
כשהכל מעביר גהה לסבו השליח הרב הראשי ומקבל ממנו הדרכות כיצד להוציא לאור בצורה נאותה
כדעתו של השליח במקום. לאחר תקופה הורה ואמר לנכדיו כי הוא סומך על נכדו מנחם מענדל זלמנוב
במלאכת ההוצאה לאור, והוא עובד בשליחות בצורה נאותה עד מאוד, ודרכן את נכדו להמשיך ולהגדיל
את מכון ההוצאה לאור.

קולג' 'בית חי' מושקא', הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הקים מכללה ומכון לנשים ונערות ללימודי
יהדות וחסידות, על שם הרבנית חיה מושקא שניאורסון. בית חי' מושקא מאגד תחתיו את הארגונים לנשים:
נשי ובנות חב"ד, שפרה ופועה - עזר ליולדות, סדנאות ושיעורים לנשים, ביקורי בית אצל נשים מבוגרות,

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב



והב"ד סטודנטיות.

עוד ייסד מרכזי חסד 'אחים' - אהבת חסד יהודי מולדובה, בהם נתמכים יהודים רבים ברחבי הערים במדינה בבית חם, המספק שלוש ארוחות מזינות ומבושלות ביום, לקראת החגים מקיים 'בית חם' חלוקת מזון רחבת היקף.

'טנק מבצעים' ברחבי הבירה

"מצוה טנק" פועל בקישינב בראשות השליח הרב זלמן אבעלסקי, הטנק מעטור בשלטי עשרת המבצעים ובבשורת הגאולה והגואל. הטנק אויש על ידי נכדו השליח הרב

מנחם מענדל זלמנוב המפיץ יהדות ברחובות הבירה קישינב, עשרות יהודים התרגשו עד דמעות, הניחו תפילין לראשונה בחייהם לאחר עשרות שנות דיכוי של ממשל הקומוניזם הנוקשה. בשנים האחרונות כאשר תורמים שביקרו בלשכת הרבנות, השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הוציא להם בגאווה תמונות מפעולות טנק המבצעים, ואמר להם תראו מה כוחה של חב"ד, ראו זה הנכד שלי הרב מענדי זלמנוב השליח כאן של הרבי כאן במולדובה, הוא פועל בקרב יהודי קישינב, ונוסע גם לכל הקהילות היהודיות בכל המדינה כולה.

ארגון חב"ד ליוצאי מולדובה ו'בסרבי'

קשר מיוחד הקים הרב זלמן אבעלסקי עם יוצאי מולדובה ו'בסרביה', ובביקוריו בארץ הקודש ביקר בבתייהם ערך בריתות מילה לילדים שנוספו ועוד כהנה רבות. גם כיום ממשיך נכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב נכד הרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב, להפיץ יהדות אור וחום חסידי בקרב יוצאי מולדובה ברחבי תבל בדרכו וכרצונו של סבו השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב.

מרכז חב"ד - 'שבע מצוות בני נח'

את 'שבע מצוות בני נח' פרסם תדיר בטלוויזיה ברדיו ובעיתונות השליח זלמן הכהן אבעלסקי, בשנה

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קייב

האחרונה קיבל הדבר משנה תוקף בהפקה מהודרת של אלפי כרטיסי שבע מצוות בני נח, בנוסף לפרוספקטים במבחר גדלים של שבע מצוות שהופקו על ידי נכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב, כהסב מעודד ומרוצה מהפעילות הענפה, ואומר כי רואה בנכדיו את השלמת שליחותו



שמשכיח את שליחותו במרץ רב, בחודש אייר ה'תשע"ד הכריז השליח על הקמת מרכזי שבע מצוות, והמרכז הראשון הושק, בעיצומה של שיירת אוטובוסים עוצמתית שחלפה במשך מספר שעות בכל רחבי העיר עם שילוט של שבע מצוות בני נח לצד בשורות הגאולה. את שיירת האוטובוסים המיוחדת ליווה השליח הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, ברכב מיוחד בראש השיירה, כאשר שלטי המצוות שהכין נכדו מעטרים את רכבו.

'בעל תפילה' חסידי

הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי בעל תפילה חסידי, חזן ובעל תפילה חסידי נדיר, בקהילות אנ"ש, בכפר חב"ד ב-770 ובמקומות שליחותו הרבים, לעצמו לא הסתפק ולימד את טעמי קריאת התורה וההפטרה, נוסח התפילה לכל דורש. ב-770 חיבר למילים "הללו את השם" בתפילת הלל את הניגון המפורסם שמושר כיום בכל רחבי קהילות חב"ד ליובאוויטש ואף מחוצה לה.

'גאון בלימוד' בתורה הוגה יומם וליל

שקידתו והתמדתו בתורה לא ידעו גבולות. במשך זמנו הפנוי, ישב בביתו ושקד על לימודו, כך גם בבית הכנסת התמיד בלימודו. למדנותו היתה גם שם דבר, הוא היה בקי עצום בנגלה ובנסתר בדברי ימי החסידים והנהגותיהם.

גם בערוב ימיו, כמעט ולא פסק פומיא מגירסא. משעות הבוקר המוקדמות החל בלימוד חסידות מעמיק, בוקר בוקר כמו שעות, הנכד ר' מנחם מענדל זלמנוב מספר: "פעמים רבות כשביקרתי אצלו, והתעוררתי משתני מספר פעמים במשך הלילה ובכל פעם ראייתי את סבי היקר רכון על ספרי הקודש ושוקד על תלמודו, לימוד זוהר וחסידות בשופי!".

בנימה אישית

מספר נכדו השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב: משנת ה'תשס"ה עת הגעתי בשליחות המלך לקייב ומולדובה לסייע לסבי במדינת שליחותו, זכירתו להיות 'הנשלח ראשונה' מבין הנכדים, ולדאוג בהמשך

'חסיד בחזית'

מקבץ זעיר מקורות חייו של השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי - השליח והרב הראשי למולדובה ובירתה קשינב



להביא נוספים לסייע, נוסף לזה שסבי העלה על נס את הגעתי לשליחות עם תלמידי התמימים, אמר לי בהתוועדויות בביתו כי בכך שהגיע נכדו לשליחות הוא רואה המשך בשליחות והנכדים משלימים את הסב, כמו אצל יעקב אבינו עם נכדיו, נוסף לזה זכינו תלמידי התמימים לשבת יחד בהתוועדויות חסידיות מרתקות עם השליח המארא דאתרא ורבה של המדינה, בהתוועדויות אלו הורגש הניחוח הליובאוויטשי של חסיד מקושר בלב ונפש בדור השביעי החי את הרבי מלכנו ככל שעות היממה כל מחשבתו ומהותו ורצונו לפעול ולבצע את הוראת הרבי ולגרום נחת להכין עולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

סיפורים מרתקים משנות השליחות לאורך תחנות חייו המרתקות של השליח והכוח שהרבי נותן לשלוחים, ראינו חסיד בביטול רב נאמן להוראות רבינו ללא פשרות, איש חינוך המעורר שינוי בקרב תלמידיו ומושפעייו, חודר עמוקות ללבבות ומלבה בהם את אש התהתקשרות התמסרות והקבלת עול.

בנו הטיב להחדיר את רוח ההתקשרות החיות והשמחה לפעול במבצעי הרבי בשטורעם מיוחד ללמוד עם תלמידי הישיבה ובכל דבר רוחני שנצרך לתת דוגמא חיובית ויחודית כיאה לחיילי בית דוד המנצחים את המלחמה לקראת התגלות משיח צדקנו.

בשנות השליחות במקום בשנות העי"ן זכיתי להשתתף בעשרות פגישות חשובות בהם הגיעו אורחים חשובים רמי מעלה, אדמו"רים ורבנים שגרירים, חברי כנסת, ראשי ערים, אישי ציבור ונכבדים, פרופסורים וחוקרים את כולם ריתקו והקסים השליח הרז"א, התרשמו רבות מעבודתו המופלאה במדינה, ושמעו ממנו מרותקים על בשורת הגאולה והגאולה, בפגישות אלו תדיר הציג את נכדו השליח מנחם מענדל זלמנוב תוך שאומר להם בטון רציני וגבוה, זהו הנכד שלי הוא שליח של אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקנו כאן במולדובה, כך גם במפגשים עם נכבדי הקהילה וראשי הקהילות היהודיות במדינה ובאירועי ציבור פומביים רבים בנוחחותו ויתר על מקומו וביקש מנכדו הרב מנחם מענדל זלמנוב לבצע את הענין כמו הדלקת החנוכה המרכזית, נשיאת תפילה או קריאת פרקי תהילים. תוך שמדגיש בלהט למנחים ולמשתתפי האירועים כי מוזמן כאן נכדו, השליח של רבינו שליט"א ברחבי מדינת מולדובה.



הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ ורב פעלים, מסור בלב ונפש לבשורת הגואל והגאולה מראשוני מפיצי זהותו של משיח מוה"ר הגאון השליח הרב זלמן טובי"ה הכהן אבעלסקי. מתלמידי ישיבת תומכי תמימים במחצרות ברוס' ובסניף הישיבה בפוקינג, שליחו החשאי של כ"ק אדמו"ר הרי"צ למדינת רומניה - "מקום סכנה ומיצר". חבר הנהלות רשת אוהלי יוסף יצחק וצעירי חב"ד בארץ הקודש, חבר פעיל בארגון 'יד לאחים', ממקימי הישוב החבד"י כפר חב"ד ודמות חסידית מעוררת, מחנך ומשפיע, מייסד ומנהל בתי הספר בכפר סבא, זרנוגה וכיפו ועוד. מייסד כתיבת פ"נים עם ילדים רכים לנשיא הדור. חבר פעיל וממייסדי 'רשת אוהלי יוסף יצחק', ראשון השלוחים לעיר קרית גת. מייסד ומנהל בית ספר חב"ד בקרית גת, פעל בה להקמת המוסדות ושימש כרב ומשפיע בית כנסת חב"ד ומנהל בית הספר, יזם את ליל הסדר הציבורי הראשון בארץ הקודש, לצד שלל פעולות ראשונות ומקוריות, ארגן שיעורי תורה הנמשכים בעיר עד עצם היום הזה, קירב רבבות בעיר לאביהם שבשמים ולדרך ישראל סבא.



בשמח"ת ה'תשל"א, נתמנה ע"י הרבי ל"בעל-הבית" על מדינת רומניה, זכה וכ"ק אד"ש אמר לו "בענטש אידן [=ברך יהודים] ואני אברכם" ובכה זה בירך עשרות אלפי יהודים וחולל ישועות ונפלאות. עם שנות העלייה לארץ, כינוסי ענק למאות עולים שיצאו זה עתה מברית המועצות נערכו, הרוח הפעילה והשפעה על העולים הרצאות ושיעורים מסר ופעל. מסר וייסד מאות שיעורי תורה וחסידות בשופי ברחבי ארה"ק. שיעורים רבים ממשיכים עד עצם היום הזה. משיעורים ופעולות אלו הוקם מערך השליחות החב"די בקיבוצים והישובים ברחבי ארץ הקודש.



ראשון השלוחים למדינות חבר העמים, מייסד שורת פעילות מוצלחת שנערכה לראשונה במולדובה, ומשם המשיכה גם ליתר המדינות, התהלוכה הראשונה בחבר העמים ברחובות העיר. הקים את בית הספר היהודי הראשון לאחר המהפכה, מונה להרב הראשי הראשון בחבר המדינות ועוד רבות.

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח למדינת מולדובה, רבה הראשי של מולדובה ובירתה קישינב ונשיא פדרציית הקהילות היהודיות במולדובה. משך כל ימי חייו בשליחות המלך, מראשוני מפיצי זהות משיח צדקנו והפצת בשורת הגאולה משך כל ימי חייו. העמיד דור ישרים מבורך, משפחה ענפה ומפוארת של בנינים ובני בנינים, עוסקים בשליחות אדמו"ר שליט"א מנהלי מוסדות, שלוחים, ראשי ישיבות ואישי חינוך.