

מקור 1 | ויקרא פרק כא פסוק א

וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אָמַר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אֶהֱרֹן
וְאִמְרַתְּ אֲלֵהֶם לִנְפֹשׁ לֹא יִטְמָא בְּעַמִּי:

מקור 2 | משנה תורה לרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג, יג

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלוקים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים.

מקור 3 | שמות רבה פרשה ל פסקה ט

מגיד דבריו ליעקב . . מדת בשר ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור.

מקור 4 | תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א:

אמר ליה ההוא מינא [מין, כופר בתורה] לרבי אבהו: אלקיכם כהן הוא, דכתיב "ויקחו לי תרומה", כי קבריה למשה [כשהוא קבר את משה (ונטמא)] – במאי טביל [במה הוא טבל (בכדי להטהר)]? וכי תימא במיא [ואם תגיד במים] והכתיב [והרי כתוב] "מי מדד בשעלו מים" [שאלוקים מודד את כל המים שבעולם בכף ידו]. – אמר ליה [לן]: בנורא טביל [באש הוא טבל], דכתיב "כי הנה ה' באש יבוא" – ומי סלקא טבילותא בנורא [ומי אמר שאפשר לטבול באש]? – אמר ליה: אדרבה, עיקר טבילותא בנורא הוא [עיקר הטבילה היא באש], דכתיב "וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים".

מקור 4 | זוהר פרשת אמור דף פט עמוד א

...זמין קודשא בריה הוא ללבשא לבושי נוקמא על אדום, דאחריבו ביתיה, ואוקידו היכליה, וגלו לכנסת ישראל ביני עממיא . . ובגין כה, קודשא בריה הוא ילבש לבושי נוקמא עליהו, לסאבא לון בסגיא דקטולייא, דכתיב "וכל מלבושי אגאלתי". [תרגום: עתיד הקדוש ברוך הוא להתלבש בלבושי נקם על אדום, על שהחריבו ביתו, ושרפו היכלו, והגלו לכנסת ישראל בין העמים . . ומשום זה, הקדוש ברוך הוא ילבש עליהם לבושי נקם, לטמא אותם ברוב ההרוגים. כמו שכתוב "וכל מלבושיי אגאלתי"].

מקור 5 | שמות רבה פרשה טו פסקה ה

אמר רבי שמעון גדולה חיבתן של ישראל שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודת כוכבים ובמקום טנופת ובמקום טומאה בשביל לגאלן משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הקברות אומר מה אעשה לטמא את עצמי אי אפשר ולהניח תרומתי אי אפשר מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת וחוזר ומטהר ולא אאבד את תרומתי

מקור 6 | דבר מלכות פרשת אמור תנש"א

ויש לומר שלאחרי כל העניינים – של בירור וזיכוכ כו' – שבני ישראל עברו במשך הדורות, יכול עכשיו כל יהודי בודאי להגיע לדרגות הכי גבוהות, עד "תהי צדיק" בגלוי (הגילוי ד"ועמך כולם צדיקים"), כפי שיהיה בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה. עד שעל ידי זה – העבודה דהפצת המעיינות חוצה – ישנו כח לגלות ולהמשיך אלקות בעולם, עד בחוצה שאין חוצה ממנה. וכל זה נעשה הכנה וכלי – ל"ונגלה כבוד הוי" גו" בגאולה האמיתית והשלימה, "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", ולגילוי פנימיות התורה, עד באופן ד"והיו עיניך רואות את מוריך".